

## Μάθημα για Γ τάξη

### Κεφ. 17 Το πρόβλημα των ναρκωτικών

( Η αναζήτηση του νοήματος της ζωής )

Αναζητώντας τον Παράδεισο , αληθινό ή τεχνητό ;

Παράδεισος είναι τρόπος ζωής με τρία γνωρίσματα.

Αλήθεια , αγάπη , ελευθερία.

**Αλήθεια** στο νόημα της ζωής είναι η σχέση.

**Αγάπη** ανάμεσα στους ανθρώπους , το Θεό και τη φύση

**Ελευθερία** στις επιλογές , με ευθύνη και αμοιβαιότητα , χωρίς ασυδοσία και αυθαιρεσία.

Όταν ο άνθρωπος θέλησε να γίνει Θεός , χωρίς τον Θεό , π.χ. Αδάμ και Εύα έχασε τον παράδεισο.

Τα ναρκωτικά , προσφέρουν μια **ψεύτικη λύση** , στην ζήτηση του νέου , να βιώσει το νόημα της ζωής.

**Ανακαλύπτοντας την κόλαση των ναρκωτικών .**

Μερικοί έπεσαν στην παγίδα των εμπόρων **λευκού θανάτου** , όπως λέγεται . Συνοψίζοντας τις προσωπικές τους , **οδυνηρές μαρτυρίες** , διαπιστώνουμε:

1. Προσωρινά ικανοποιημένοι και μόνιμα ανικανοποίητοι.
2. Πορεία από τα ελαφρότερα στα σκληρότερα. Το στερητικό σύνδρομο , είναι η πιο οδυνηρή εμπειρία των ναρκομανών.  
Μόνο με αυστηρή θεραπεία απεξάρτησης και δική του έντονη προσπάθεια έχει κάποιες ελπίδες σωτηρίας.

3. Οι παραγωγοί και οι έμποροι ναρκωτικών , άνθρωποι του υποκόσμου , μετέρχονται απίθανες μεθόδους για να παρασύρουν αθώα παιδιά στα δίκτυα τους. Επίσης εξαναγκάζουν τα «βαποράκια» ,να γίνονται συνεργοί τους.»
4. Η υγεία όλων έχει πληγεί βαριά και ανεπανόρθωτα .Είναι ευάλωτοι σε ασθένειες, δεδομένου ότι ο οργανισμός τους , είναι εξασθενημένος.  
Επίσης εξαρτησιογόνες ουσίες είναι και το κάπνισμα και το αλκοόλ. Από αυτές όμως πιο εύκολα κανείς απαλλάσσεται παρά από τα ναρκωτικά.
5. Όποιος παίρνει ναρκωτικά , είναι σαν να σπέρνει νάρκες στη ζωή του. Απειλούνται από πρόωρο θάνατο.
6. Επίσης προκύπτουν προβλήματα στην οικογένεια , λόγω ανάγκης χρημάτων.  
Αξιόποινες πράξεις ή διαλύονται οικογένειες.  
Όσοι δοκίμασαν , είναι εχθροί τους γιατί :  
**Ζητώντας τον παράδεισο του νόηματος της ζωής , ανακάλυψαν , την κόλαση των ναρκωτικών.**  
**Χρέος μας , να τους συμπαρασταθούμε.**

### **Βρίσκοντας το νόημα της ζωής.**

1. Ο παράδεισος ούτε αγοράζεται , ούτε πουλιέται.
2. Η λύση στο πρόβλημα , δε βρίσκεται στους άλλους , αλλά σε εμάς.
3. Ο «παράδεισος» δε βρίσκεται στο «εγώ» , αλλά στο «εμείς»!
  - α. Ζω θα πει αγαπώ
  - β. Αγαπώ σημαίνει ελευθερώνομαι από τη μοναξιά
  - γ. Ελευθερώνομαι σημαίνει ζω αυθεντικά ,κι όχι ψεύτικα

**Μπορείς να διαβάσεις το κείμενο του κεφαλαίου και να απαντήσεις στις ερωτήσεις του κεφαλαίου , όποιες θέλεις.**

**Για επικοινωνία :**

**siakidouanastasia@gmail.com.**

