

Κεφ.41 Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά σελ. 207 μέχρι 211.

Πρωτοεμφανίζονται στην Πενσυλβανία των ΗΠΑ το 1874 , με πρωτοβουλία του **Κάρολου Τ. Ρώσσελ** σχηματίστηκε μια αυτόνομη θρησκευτική οργάνωση με την ονομασία «**Σπουδαστές των Γραφών**». Οι απόψεις του διαδόθηκαν σ όλο τον κόσμο.

Επισκέπτονται πόρτα – πόρτα και συζητούν κάποιο χωρίο της Αγ. Γραφής , με όσους το επιθυμούν. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται από το 1906.

Ονομασία –Αποστολή

Το μόνο αποδεκτό όνομα του Θεού είναι **Ιεχωβά** .Για να ξεχωρίζουν από τα δόγματα του Χριστιανικού κόσμου , ονομάζονται «**Μάρτυρες του Ιεχωβά**» και στην Ελλάδα το 1931 , ονομάστηκαν από τους ίδιους «**Εκκλησία των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά**».

Λένε , ότι προσπαθούν να αποκαταστήσουν την απλή και αγνή θρησκεία του Ιησού Χριστού. Και ότι οι χριστιανοί αποστάτησαν από την πίστη , και ότι οι ίδιοι είχαν μείνει στην αφάνεια και δεν ακολούθησαν τις κρατικές εκκλησίες του Χριστιανικού κόσμου.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά , η Αγ. Γραφή και η Ιερά Παράδοση

Για αυτούς η Αγ. Γραφή , είναι ο αλάθητος λόγος του Θεού και αποτελείται από 66 βιβλία. Η Αγ. Γραφή , είναι πιο αξιόπιστη από την Παράδοση , λένε. Το κείμενο της Αγ. Γραφής που χρησιμοποιούν είναι μετάφραση του Νέου Κόσμου και ολοκληρώθηκε το 1961. **Περιοδικά τους** σχετικά με την Αγ. Γραφή , είναι : **Σκοπιά και Ξύπνα**.

Διαφέρουν από τον Χριστιανισμό , κι όμως ονομάζονται Χριστιανοί.

Διαφέρουν σε ζητήματα πίστεως και ερμηνείας της Αγ. Γραφής.

Α Ως προς το περιεχόμενο της πίστης

1. Ο Ιεχωβά αποκαλείται Πατέρας , επειδή είναι Αιώνιος και ο Δημιουργός. Ο Ιησούς είναι πρώτος από τους ουράνιους γιούς του Ιεχωβά. Είναι το πρώτο δημιούργημα του. Το άγιο πνεύμα είναι ενεργός δύναμη του , μέσω της οποίας ο Ιεχωβά επιτελεί το σκοπό του.

2. Οι προφητείες της Αγ. Γραφής για το τέλος του κόσμου , ολοκληρώθηκαν το 1914. Έχει ενθρονισθεί στον ουρανό και κυβερνάει τη γη με 144.000 «χρισμένους» , το μικρό ποίμνιο. Στον ουρανό έγινε πόλεμος και νικήθηκε ο Σατανάς ,για αυτό προξενεί μεγάλα κακά στη γη. Λένε ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου και πόλεμος του Θεού με το κακό πλησιάζει. Ο Αρμαγεδδών . Όσοι ζήσουν , μαζί με τους αναστημένους νεκρούς θα ζήσουν την Ημέρα της Κρίσης (χιλιετής βασιλεία του Χριστού) .Τότε ο σατανάς θα είναι φυλακισμένος και θα ηττηθεί τελειωτικά και η γη θα είναι ένας επίγειος παράδεισος , με πολλά υλικά αγαθά και όμορφα σπίτια.

Β Διαφοροποιήσεις ως προς τη λατρεία

1. Κάθε εβδομάδα προσεύχονται και μελετούν την Αγία Γραφή στις» **«Αίθουσες της Βασιλείας» και σε ιδιωτικές κατοικίες.** Συμμετέχουν και σε «συνελεύσεις» σε μεγάλους χώρους και εκεί κάνουν και ομαδικές βαπτίσεις. Μέρος της λατρείας είναι και η διάδοση των πεποιθήσεων τους .
2. Μια φορά τον χρόνο τελούν συμβολική ανάμνηση του θανάτου του Χριστού και μετέχουν σε άζυμο ψωμί και κόκκινο κρασί , μόνο οι «χρισμένοι» 144.000 .
3. Δεν χρησιμοποιούν αγάλματα ή εικόνες ή το Σταυρό γιατί λένε ότι πέθανε σε πάσσαλο. Οι εικόνες είναι ειδωλολατρία.
4. Δεν δέχονται γιορτές.

Διαφοροποιήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο κράτος αποδίδουν ότι του οφείλεται , αλλά δεν πολιτικοποιούνται , είναι νομοταγείς. Για αυτό :

- Δεν επιδιώκουν πολιτικά αξιώματα.
- Δεν ενθαρρύνονται , αλλά και δεν τους επιβάλλεται να συμμετέχουν σε πολιτικές ή συλλογικές διαδικασίες όπως π.χ. οι εκλογές.
- Δεν χαιρετούν την σημαία , πολιτική ουδετερότητα και ειδωλολατρία λένε. Ισχυρίζονται όμως ότι αναγνωρίζουν την σημαία και τον εθνικό ύμνο , ως εθνικά σύμβολα.
- Αρνούνται ένοπλη ,συμμετοχή στο στρατό και στον πόλεμο .Αλλά αναγνωρίζουν στα κράτη , την εξουσία για αυτά τα δύο.
- Δεν δέχονται την ιατρική πρακτική μετάγγισης αίματος.

Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Βασίζεται στην Αγ. Γραφή που αποτελείται από 76 βιβλία και στην Ιερά Παράδοση. Οι Οικουμενικές σύνοδοι , η διδασκαλία των Πατέρων και ο πλούτος της λατρείας εκφράζουν την καθολική και αποστολική πίστη της εκκλησίας , που βοηθούν τους χριστιανούς να προσεγγίσουν την πίστη τους. Διάφορες άλλες ερμηνείες είναι **αιρέσεις**.

Κέντρο της ζωής της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία , όπως παραδόθηκε από τον Κύριο. Ακρογωνιαίος λίθος της ορθόδοξης πίστης , είναι η θεότητα του Χριστού και αυτό δεν το δέχονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Δεν γνωρίζει κανείς την ημέρα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου . Με την παρουσία Του αυτή , θα αναστηθούν και θα αφθαρτοποιηθούν οι άνθρωποι.

Στην θεία κοινωνία καλούνται και μπορούν να συμμετέχουν οι πιστοί , χωρίς διακρίσεις.

Η τιμητική προσκύνηση των εικόνων , είναι παραδοχή και της ενανθρώπησης του Χριστού.

Το σχήμα και το σύμβολο του Σταυρού αποτελεί για κάθε χριστιανό , ομολογία πίστης στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού.

Με τα μυστήρια της Εκκλησίας , π.χ. Βάπτισμα κλπ. γινόμαστε παιδιά του Θεού κατά χάρη και προγευόμαστε τη Βασιλεία Του.

Αφού αναγνωρίζουν τα εθνικά σύμβολα , έπρεπε να το τιμούν , οι μάρτυρες του Ιεχωβά . Η οικουμενικότητα του Χριστιανισμού δεν αρνείται την φιλοπατρία.

❖ Σύσταση :

Να διαβάσετε το κεφάλαιο για να μάθετε περισσότερα.

❖ **Επικοινωνία : siakidouanastasia@gmail.com**