

Την Μ. Εβδομάδα παρακαλούμε τον Κύριο «να μας δείξει και την τριήμερη του Ανάσταση». Ήδη από το Μ. Σάββατο οι ύμνοι μας προετοιμάζουν για την Ανάσταση.

Το μυστήριο του Σταυρού είναι μυστήριο **λύπης** για τα Πάθη Του και **χαράς** ,για την Ανάσταση που ακολουθεί.

### **α) Η συμμετοχή στην Ανάσταση**

Η χαρά του Πάσχα , δεν περιορίζεται μόνο στις υλικές απολαύσεις αλλά μεταμορφώνει την ζωή των χριστιανών και ακτινοβολούν την **αλήθεια ,την χαρά** που ζουν , με τη συμμετοχή τους στην αναστάσιμη θεία λειτουργία και την εκφράζουν στους συνανθρώπους τους.

Παράδειγμα : Ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ , στη Ρωσία ,τόσο πολύ βίωνε την χαρά της Ανάστασης που έβλεπε αυτή τη χαρά και την ελπίδα στα πρόσωπα των άλλων και τους χαιρετούσε καθημερινά με τα λόγια: **«Χριστός Ανέστη, χαρά μου»**

### **β) Το νόημα της Ανάστασης**

Όπως γράφει ο απόστολος Παύλος , αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, το κήρυγμα των αποστόλων , είναι κενό περιεχομένου , αλλά και η πίστη είναι κενή και αν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών , τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε και θα βρεθούν οι απόστολοι ψευδομάρτυρες μπροστά στο Θεό , αν πουν ότι ο Θεός ανέστησε το Χριστό , ενώ δεν τον ανέστησε , **αν βέβαια δεχτεί κανείς πως δεν ανασταίνονται οι νεκροί.**

Όταν πεθαίνουμε , το σώμα μας διαλύεται. **Όμως με την παντοδυναμία του Θεού , θα αναστηθεί , όπως ο σπόρος του σιταριού που σαπίζει και μετά γίνεται στάρι.**

Ο Χριστός ονομάζεται **«πρωτόκοκος εκ των νεκρών»** γιατί είναι ο πρώτος που αναστήθηκε εκ των νεκρών και δεν ξαναπέθανε.

Στο «σύμβολο της πίστεως» ομολογούμε «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας» , που σημαίνει ότι

**Περιμένουμε να αναστηθεί το σώμα μας (μεταμορφωμένο , πνευματικό και άφθαρτο ) να ζήσουμε αιώνια με το Χριστό.**

**γ) Η γιορτή της Ανάστασης**

Πανηγυρίζουμε : α) **την αθανασία , που μας χαρίστηκε ξανά**

**β) τη συγχώρηση των λαθών μας που εξαγοράστηκαν με την θυσία του Χριστού**

**γ) για την ολοκλήρωση ζωής , που νίκησε τον θάνατο.**

**δ) Η ενότητα των πιστών με το Χριστό.**

Κανένας δεν μπορεί να ζήσει το Πάθος του Κυρίου και να ενωθεί μαζί Του , αν δεν ευρίσκεται στη ζωή της Εκκλησίας , δηλ. να συσταυρώνεται με τον Κύριο και να συμμετέχει στη χαρά της Ανάστασης.

**Ζει τη ζωή της Εκκλησίας , συμμετέχει στη ζωή του Χριστού** όταν μεταλαμβάνει , μετανοεί , προσεύχεται , νηστεύει , κάνει τον αγώνα κατά των παθών κλπ.

❖ Μπορείτε να διαβάσετε τις πηγές και να κάνετε τις ερωτήσεις.

❖ Επικοινωνία : [siakidouanastasia@gmail.com](mailto:siakidouanastasia@gmail.com)

