

Θάνατος ή Ανάσταση

Ο θάνατος είναι η τελευταία ή προτελευταία πράξη της ζωής ;
Το ερώτημα δεν είναι ζωή ή θάνατος , αλλά θάνατος ή Ανάσταση;

Για τον χριστιανό , βιώνεται η Ανάσταση με τη θεία κοινωνία ή θεία ευχαριστία. Εκκλησία δηλ. είναι η καθημερινότητα μαζί με την Ανάσταση. Είναι βίωμα χριστιανικό. Η θεία κοινωνία δίνει την πνευματική ζωή.

Αυτό πρέπει να το γευθεί κανείς για να το καταλάβει. Να το βιώσει.

Ο κοσμικός , που δεν θέλει την εκκλησία , θεωρεί τον θάνατο σαν την **τελευταία** πράξη της ζωής . Φοβάται για το άγνωστο με απόγνωση , λυπάται απελπίζεται ,προσπαθεί να αφήσει καλό όνομα , παρηγορείται ότι όλοι θα πεθάνουν.

Ο χριστιανός πιστεύει ότι η τελευταία πράξη της ζωής του είναι η **Ανάσταση**. Ο θάνατος είναι **προτελευταία πράξη** , αφού περιμένει την ανάσταση. Είναι κοίμηση , γι' αυτό και τα νεκροταφεία ονομάζονται κοιμητήρια .

Δε ζούμε για να πεθάνουμε , αλλά για να αναστηθούμε εκ νεκρών και σωματικά.

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος!

Πιστεύουμε στον Χριστό ως Θεάνθρωπο , τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο Υιό και Λόγο του Θεού Πατρός , που έγινε άνθρωπος για να θεωθεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός όχι κατά φύση , αλλά κατά χάρη , μετέχοντας δηλ. στις ενέργειες του Θεού.

Ο οποίος κατέργησε τον θάνατο γιατί είναι ο χορηγός , ο αρχηγός της ζωής , είναι η ΖΩΗ , και μόνο αυτός μπορεί να χαρίσει την σωματική και πνευματική ζωή. Έτσι παίρνουμε τη ΖΩΗ , με την θεία ευχαριστία ή θεία κοινωνία.

«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν»

Γράφει στο σύμβολο της πίστεως .

Και συνεχίζει και «ζωὴν του μέλλοντος αἰῶνος»

Αν δεν υπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν , τότε ούτε ο Χριστός ἀναστήθηκε. Κι' αν ο Χριστός δεν ἀναστήθηκε τότε είναι μάταια η πίστη και το κήρυγμα μας , λέει ο απ. Παύλος.

Οι προ Χριστοῦ Ἕλληνες πίστευαν σε άυλη , αιώνια ψυχή ενώ **οι χριστιανοί σε** ἀνάσταση σώματος , μέσα στο οποίο θα έμπαινε η αθάνατη ψυχή .

Με την ἀνάσταση νικήθηκε οριστικά , ο θάνατος.

Ζωή είναι η σχέση της ψυχής με το σώμα η οποία συγκροτεί την ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου. Όταν διακόπτεται αυτή η σχέση έχουμε τον θάνατο.

Θάνατος είναι λοιπόν η διακοπή αυτής της σχέσης , αλλά και κάθε σχέσης π.χ. με τους συνανθρώπους.

Ανάσταση είναι η σχέση της ψυχής με το σώμα με αλλιώτικο τρόπο , **η σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό , στη Δευτέρα Παρουσία Του.**

Τότε όσοι δεν τον δέχονται θα αυτοτιμωρούνται , θα είναι γι' αυτούς **σαν** φωτιά . Για τους άλλους **σαν** φως , θα τον βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπο , **θα χαίρονται στη βασιλεία του.**

Μπορείτε να διαβάσετε τις πηγές και να κάνετε τις ερωτήσεις.

Επικοινωνία: siakidouanastasia@gmail.com

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας !!!

Καλή σταδιοδρομία !!!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ!