

Κεφάλαιο 21 σελ. 163 - 170 Άγχος , μοναξιά και περιθωριοποίηση

Ένας ίσον κανένας!

Ο Ντοστογιέφσκι στο μυθιστόρημά του «Αδελφοί Καραμαζώφ» , λέει ότι ζούμε στην εποχή της απομόνωσης. Ο σύγχρονος άνθρωπος :

- ❖ Ως αξία είναι μοναδικός .
- ❖ Ως ύπαρξη είναι μοναχικός .

Έσπασε τους δεσμούς που νόμιζε ότι του στερούσαν την ελευθερία του , από εγωκεντρισμό , ξένο προς τον χριστιανισμό και το τίμημα είναι η **μοναξιά**.

Παραδείγματα:

- ❖ Η γονική μέριμνα μοιάζει με τυραννία στον νέο και θέλει να αποδεσμευθεί .
- ❖ Όταν η αγάπη είναι υπερβολική φαίνεται ότι δεσμεύει και οι συνέπειες είναι το διαζύγιο , η διάσταση .
- ❖ Όμως ο χωρισμός χαρίζει ελευθερία , αλλά στερεί την αγάπη.
- ❖ Ένας ίσον κανένας! Γεννιόμαστε για να ζούμε μαζί με άλλους ,τους συνανθρώπους μας . Έτσι πρέπει να βλέπουμε τον άλλον , ως **συνάνθρωπο**. Η μοναξιά είναι αφόρητη.
- ❖ Από τη μοναξιά , προέρχεται το άγχος , υπαρξιακά προβλήματα , ανασφάλεια , αβεβαιότητα , αστάθεια , συναίσθηση κενού στο νόημα της ζωής.
- ❖ Η περιθωριοποίηση , είναι μια περίπτωση αρνητικού βιώματος , να ζεις σαν απορριμμένος από τους άλλους. , Ο άνεργος , ο άστεγος και ο μετανάστης , είναι τραγικές φυσιογνωμίες.
- ❖ Η **ανεργία** , οδηγεί σε εκβιασμούς, επιδόματα , εκμετάλλευση, παρανομία υποκόσμου.
- ❖ Ο **άστεγος** , συνήθως από διαλυμένες οικογένειες , απογοητεύονται και οδηγούνται στη βία , ναρκωτικά , διαβιούν σε

ερειπωμένα σπίτια ή κήπους , ή αν είναι ηλικιωμένοι εγκαταλείπονται ή ζουν σε ρυπαρά υπόγεια.

- ❖ **Ο μετανάστης** είτε λόγω πολέμου ή φτώχειας ή πολιτικών ή άλλων προβλημάτων , βιώνει την εκμετάλλευση , χαμηλό ημερομίσθιο , κίνδυνος απόλυσης , απέλασης , κλπ.

Θεάνθρωπος: « ο υπέρ ημών , παθών και συμπαθών»

Η Εκκλησία είναι ευαίσθητη στα ανωτέρω προβλήματα και όσο μπορεί βοηθεί , είτε σε είδος , είτε σε χρήματα , είτε με ιδρύματα και άλλα. Η φιλανθρωπία των ιδιωτών ή του κράτους είναι διαφορετική , γιατί για τον χριστιανό ο κάθε άνθρωπος , είναι ο πλησίον , που είπε ο Χριστός.

Για την υπέρβαση της μοναξιάς , ο μόνος δρόμος , είναι η θυσία του εγωισμού και ατομοκεντρισμού , έτσι οδηγείται κανείς στην επανασύνδεση με τον συνάνθρωπο και τον Θεό.

Ο Χριστός έχει πάθει γι' αυτό μας συμπαθεί .Γεννήθηκε πτωχός , μετακινήθηκε για την απογραφή. Φυγαδεύτηκε για να γλιτώσει από την σφαγή του Ηρώδη , δούλεψε ως ξυλουργός , έζησε την περιπλάνηση των ψαράδων μαθητών Του , το φθόνο των Εβραίων, την προδοσία του Ιούδα, την άρνηση του Πέτρου, την άδικη δίκη , την αγωνία στη Γεσθημανή , τον σταυρό , και την εγκατάλειψη σε αυτό , πείνασε , δίψασε , πόνεσε , πρόσφυγας , μετανάστης , αλλοδαπός .

Ο Χριστός , είναι και Θεός , όχι μόνο άνθρωπος , δεν είναι αδιάφορος , απαθής , αλλά **συμπαθής και φιλάνθρωπος.**

Πρέπει κανείς να ελπίζει και να εμπιστεύεται , Αυτόν , ότι κι' αν του συμβαίνει.

Ο Θεάνθρωπος είναι πολύ πιο κοντά σε μας , από ότι μπορεί να φαίνεται πως είναι κάθε συνάνθρωπος.

- ❖ Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις του κεφαλαίου αφού διαβάσετε και το κεφάλαιο . Ωραία είναι και τα κείμενα.
- ❖ Επικοινωνία: siakidouanastasia@gmail.com